

# 30 års jubilæum i TR Club DK

Af Ellen Reichstein



*Ædedolkenes klub kaster sig over Jagtkroens frokostbuffet.*

Lørdag d 18 juni vågnede vi til det skønneste sommervejr - høj sol og klar blå himmel - og vi kunne se frem til en weekend i TR-klubbens selskab. Med det vejr var valget af bil ikke særlig svært, det skulle være TR 3, og det skulle senere vise sig at være et godt valg.

Ud i bilen og af sted gennem sommerlandet med en



*Typisk TR-pause ved Bisserup Havn. Der hyggesnakkes ved en smuk udsigt.*

herlig tur over Storebæltsbroen til mødestedet Korsør. Netop sådan en dag er turen over Storebæltsbroen en smuk oplevelse, som underbygger det faktum, at vi bor i et smukt land, - og når turen så gøres i TR 3, kan det ikke være bedre.

Vi mødtes med de andre TRer ved Restaurant Sommerlyst i Korsør Lystskov. En Skovpavillon, som nogle



*En smuk køretur med opgaver begynder her efter den gode frokost.*



*Vel ankommet til Karrebæksminde.*



*Concour'en er i fuld gang, og dommer John Knudsen knæler ved vinderbilen.*

af os husker fra barndommen. Det emmede af fred og idyl kun brudt af brummende TR-motorer og den lystige snak. Sådan har det vist været i snart 30 år ( i hvert fald i de 26 år, vi har været en del af klubben). Efter en lækker frokost blev vi sendt af sted på en køretur/orienteringsløb i et område af Vestsjælland, hvor mange af os ikke havde været før. En utrolig flot

og veltilrettelagt tur med kørsel igennem et smukt landskab og vi havde poster ved seværdigheder, som mange af os kun har læst eller hørt om. Turen sluttede ved "Smålandshavet", hvor kaffen og en enkelt kold ventede.



*Vild med dans – i TR-regi.*

Herefter var der frit slag - nogle havde travlt med at gøre bilerne klar, derefter checkede de strenge dommere stand, originalitet, lak osv mens de med beslutsomme miner noterede i de hemmelige papirer. Aldrig har man checket bilerne så minutiøst, som i år ( det var da godt, at der ikke var så mange biler med, for så havde de kære dommere aldrig nået middagen) Andre gik på sight seeing, shopping og nogle ledte, desværre uden held, efter de meget berømte pælesidder fra Karrebæksminde. Dejligt med lidt tid til hygge og snak.

Lørdag aften stod i festens tegn med dejlig mad, sang og musik. Sangene under middagen blev akkompagneret af John på harmonika og Erik på guitar.



*Velkomstdrinken kan nydes på terrassen.*

Under middagen blev resultatet af concour'en afsløret. Dagens dommere - John Knudsen og Aleks Bankovic, overrakte præmierne til vinderne:

1. præmien  
Erik Sørensen TR 3
2. præmie  
Ove Pedersen TR 4
3. præmie  
Bo Vinholt TR 6

Og den sædvanlige champagneceremoni foregik, klog af skade, på græsplænen.

Herefter spillede et rigtig godt orkester op til dans - skønt med lidt gang i musikken, og det var der, og der blev danset. På trods af det lave deltagerantal - vi var vist 22 i alt - var dansegulvet fuldt hele aftenen. Søndag kørte vi en tur langs Susåen, desværre i et lidt kedeligt vejr; men det afholder os jo ikke fra at hygge os og nyde endnu en smuk tur gennem det Vestsjællandske. Turen sluttede med frokost på en hyggelig restaurant i Sorø og vi kunne sige farvel og tak for endnu en god og oplevelsesrig week end med TR klubben.

- Og så kørte vi tilbage over broen med den store pokal i bagagerummet - til det skønneste solskinsvejr på Fyn.



*De 3 præmierede biler.*



*Portræt af en vinder.*



*Gorm, Ove og Torben betragter kanosejlerne på Susåen undervejs på søndagens tur.*

## Fotokonkurrence



*Hvilken by??*